

Welkom in
De Lichtboog



Protestantse Gemeente
Almere StadsPoort

Even voorstellen

Wij zijn de Protestants-Christelijke gemeente StadsPoort, die samenkomt in de kerk met de toren in hartje Almere Stad. 'De Lichtboog' staat op de Klokkeluidersstraat 10, in het centrum tussen de winkels. Wie we zijn, zijn we door de relatie met God en de ander.



Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God. Wij geloven dat Jezus Zijn leven heeft gegeven, voor u en voor ons, omdat wij allen kostbaar zijn. Wij geloven daarom ook in het omzien naar de medemens. Onze leidraad is de Bijbel. Wij geloven in de essentie van Pasen: de opstanding uit de dood. Jezus helpt ons telkens weer op te staan, wanneer wij Hem proberen na te volgen.

We zoeken de dialoog en de samenwerking met andere kerkelijke gemeenten en geloofsovertuigingen, en andere maatschappelijke organisaties. We delen het gebouw met de Rooms Katholieke Sint Bonifatius Parochie, de Evangelische Broedergemeente en de Indonesische gemeente Perki.



Samenkomsten op zondag

De kerkdiensten zijn laagdrempelig in een ongedwongen sfeer. De preek is kort en met inhoud. We bezinnen ons op de relatie geloof en actualiteit. We zingen graag uit verschillende liedbundels.

De diensten beginnen om 9.15 uur of 11.00 uur (zie website/

kerkblad). Er is crèche (0-3 jaar) en kinderkerk voor de basisschooljeugd. Voor de tieners tot 16 jaar is er geregeld TienerTalk. Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting bij koffie, thee en limonade.

We experimenteren en vernieuwen, vanuit de traditie, juist omdat Zijn Woord zo vernieuwend is. We zitten niet vast aan structuren, de Geest moet blijven waaien. Zo hebben we soms diensten met interviews en

ontbijtvieringen. Er is ruimte voor talenten, bijvoorbeeld in muziek en kunst. We zijn allemaal te gast in Gods huis. Dat betekent

niet alleen met open armen ontvangen, maar ook de handen vouwen en naar de ander op weg gaan.

De ambtsdragers (m/v) hebben belijdenis afgelegd van hun geloof. Het avondmaal staat open voor iedereen. Kinderen zijn welkom! Er is gelegenheid tot dopen. Er is de mogelijkheid tot kerktaxi. U kunt de dienst via internet meeten terugluisteren.

Hoe gaat zo'n dienst?

Kom eens meezingen, meewerken, meevieren!

Andere samenkomsten

De Lichtboog is ook door-
deweeks open voor gebed,
een praatje en/of een kopje
koffie of thee.

Op de eerste
donderdagavond
van de maand

wordt er vaak gegeten met
voorbijgangers. Kijk op de
website of mail de beheerder
voor actuele tijden. Rond Pasen,
Pinksteren en Kerst zijn er
(zang)middagen met soms een
gezamenlijke broodmaaltijd.
Ook zijn er door het jaar
heen geregeld zangavonden
met inbreng van velen.

Het kerkgebouw is, buiten de
zondagen, natuurlijk ook beschik-
baar voor samenkomsten rondom

geboorte, huwelijk,
en overlijden.

We zegenen
ook andere

relatievormen van harte in, na
een gesprek met leden van de
kerkenraad en de predikant.

Ook buiten De Lichtboog zijn er
samenkomsten. Er is een 20+-kring,
Kruidenwijkkring, christelijke
meditatiegroep, Alphacursus. We
organiseren en stimuleren jeugd- en
ouderenwerk (kringen, eetgroep).





Met en voor elkaar

Delen is een Bijbelse opdracht. De diaconale activiteiten zijn een belangrijk kenmerk van onze gemeente. We zijn er voor elkaar en anderen door kennis, welvaart, welzijn en tijd te delen met iedereen, ver weg en dichtbij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Diaconale Opvang Almere (tijdelijk onderdak voor mensen die even geen eigen woonruimte hebben), VoedselLoket Almere (VLA, waar mensen die het financieel even niet redden boodschappen kunnen doen met een betaalpas met een gezinsgebonden budget), Kledingloket (met de pas en een budget kan goede gebruikte kleding worden uitgezocht) en het Meubel- en WitgoedLoket Almere (MWLA,

een budget voor degene voor wie ook een kringloopartikel niet betaalbaar is).

We zijn er voor
elkaar en anderen
door te delen

Verder zijn er deskundige mensen beschikbaar die helpen bij het invullen van formulieren of de weg wijzen in de ingewikkelde bureaucratie. En we besteden veel aandacht aan de Derde Wereld, noden in de wereld en problemen rond de opvang van asielzoekers. Tijdens de diensten collecteren we voor goede doelen. De diakenen delen ook brood en wijn tijdens het Avondmaal.

Toekomst

StadsPoort is een gemeente in beweging. Steeds proberen we onszelf opnieuw uit te vinden in de maatschappelijke context, vanuit het vaste fundament Jezus Christus. Dat vergt flexibiliteit en beweging, wat niet altijd makkelijk en comfortabel is. Maar, bij beweging hoort nu eenmaal ook loslaten.

We stellen onszelf regelmatig de vraag of we op een goede weg zijn tijdens ons voortdurend zoeken naar Jezus. De opdracht tot navolging die Jezus geeft, lijkt soms dwaas en onbegonnen werk. We leggen het in Zijn hand. Waar

**“We leggen het
in Zijn hand.**

we in Zijn naam zoeken, belooft Hij dat we zullen vinden; tegelijkertijd zal het zoeken nooit voorbij zijn en de vorm nooit af. En, is Hij het niet die ons steeds vindt? Al zaiend hopen we eens volle schoven te dragen (Psalm 126). Ondertussen oefenen we als gemeente in verbondenheid en kwetsbaarheid. En we koesteren de mooie ervaringen die zijn ontstaan in de spontaniteit en laagdrempeligheid. We nodigen ook u uit om samen met ons de toekomst vorm te geven. De vorm is vrij, Jezus Christus is ons rotsvaste baken.



Contact

Wilt u in contact komen met de predikant, wijkouderling of wijkcontactpersoon voor bijvoorbeeld geestelijke ondersteuning, bel of mail dan om een afspraak te maken. Of spreek iemand aan tijdens een samenkomst.

Praktisch

Het kerkgebouw is, buiten de zondagen, beschikbaar voor (commerciële) verhuur. Parkeren kan naast onze kerk (Leerlinggarage, betaald m.u.v. zondagochtend). De kerk is op loopafstand van bushalte Passage en (iets verder) het treinstation Almere Centrum.

Predikant | ds. H.G.F. Hübbers | hgfhubbers@hotmail.com

Wijkkerkenraad | scribaStadsPoort@pkn-almere.nl

Website | www.pknalmerestadspoort.nl

Magazine Spirit | www.protestantsalmere.nl

Kerkcentrum De Lichtboog | beheerder@lichtboog.nl

Diaconie | www.diaconie-almere.nl